

Rom, Lille København, London og Paris

Ellen Damgaard, Lemvig Museum sept. 2006.

Disse mærkelige stednavne er noget, der undrer mange som færdes på Lemvigegnen. Lad os tage dem fra en ende af:

Rom

Det staves ligesom Rom, hovedstaden i Italien, men det udtales Romm. I Middelalderen blev sognenavnet stavet Runnum. Det kan eventuelt betyde ”et sted, hvor der er et mærke”, og det passer meget godt, fordi netop her ved Rom Kirke løb de nord-sydgående og de øst-vestgående middelalderlige veje sammen. Det er jo også her den såkaldte ”oldtidsvej” kommer forbi, markeret af højrækker gennem Ramme, Lomborg og Fabjerg.

Rom Kirke er den største på Lemvigegnen, og det fortælles, at den havde status som fjerdingskirke. Det vil sige den kirke, som lå ved tingstedet. Det passer ikke helt i dette tilfælde, for Skodborg Herreds ting lå i Gudum, og flyttede først til Rom Kirke i 1608. Men det var den kirke, der lå midt i herredet og muligvis ikke blot den største, men også den ældste i Skodborg Herred.

Lille København

Det var et navn, som tidligere blev brugt om den nuværende Nørre Nisum By, d.v.s. den bebyggelse, der ligger langs med landevejen mellem Lemvig og Humlum. Det var et navn, som man for sjov gav den lille bebyggelse, der i 1860erne begyndte at vokse op omkring landevejen. Ud over købstaden Lemvig var der dengang ingen byer på Lemvigegnen, hvor alle gårde lå spredt ud i landskabet. Derfor var selv et lille tilløb til en by noget særligt. Og det blev faktisk til en hel lille by med købmænd, brugsforening, andelsmejeri, mange håndværkere og andre næringsdrivende, skole, forsamlingshus, friskole, brevsamlingssted. Navnet blev så anerkendt at det kom til at stå på landkortet i 1916. Der står oven i købet bare ”København”! Men det gør der ikke længere på nutidens kort.

London

Set med Gudumboernes øjne var folkene oppe i Nørre Nisum nogle opkomlinge. Gudum var et ærværdigt sted, hvor der havde været tingsted og kloster, og hvor landevejen fra Lemvig og lige til Jyllands hovedstad, Viborg, passerede over Klostermølles gårdsplads. Hvis Nisumboerne kunne kalde sig København, så måtte Gudum vel mindst være London. Når det lige blev til det navn, så kan det tænkes, at det var en by, som de store studeopdrættede kendte godt. Her lå nemlig det berømte Smithfields marked, hvor de jyske stude blev solgt til gode priser.

Paris

Paris er 4-5 huse på hver side af landevejen mellem Gudum og Resenstad (det navn lyder også lidt som pral). Denne landevej, som gik fra Lemvig til Struer, blev anlagt 1891, og før den tid var der bare marker og markveje dér, hvor Paris ligger nu. Men der opstod en lille bebyggelse, og på et kort fra 1917 er der nogle huse omkring det lille vejkryds, blandt andet en ejendom ved navn Godthåb og en telefonstation. Men der står ikke noget navn på den lille bebyggelse. Det gør der til gengæld på et kort fra 1970 – Paris står der sandelig. Og det gør der stadig på moderne kort. Det står oven i købet på et vejskilt. Der er ikke nogen sikker forklaring på, hvordan navnet er opstået, men det er sikkert fordi de nede i Gudum var så højmodige, at de kaldte deres by for London. Og så kunne de jo godt kalde sig Paris oppe på bakken.